

Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR)

Het doel van VRR is mensen met verschillende religieuze achtergronden elkaar te laten ontmoeten, zodat ze kennis kunnen maken met elkaar en elkaars rituelen en tot dialoog komen op basis van respect en gelijkwaardigheid. Hiertoe organiseert de VRR verschillende activiteiten zoals reizen langs kerken, moskeeën, tempels en synagogen, ontmoetingen op wijkniveau, symposia en cursussen. Per jaar vinden er ruim duizend gebedshuisbezoeken plaats met name door scholieren/studenten van basisonderwijs tot HBO/universiteit in Rotterdam.

Daarnaast is de ontwikkeling van een Educatief Centrum Wereldreligies waardoor met name meer jongeren kennis kunnen nemen van verschillende religies en levensbeschouwingen.

Een andere activiteit van VRR richt zich op het organiseren van maandelijkse zogenaamde kleurrijke gesprekken, steeds georganiseerd door één van de deelnemende organisaties. De kleurrijke gesprekken trekken gemiddeld zo'n 25 à 30 mensen.

Voor 2021:

Ondersteuning van de 3 vrijwillige reisleiders die rond de 20 relireizen per jaar te organiseren. Contacten onderhouden met de vrijwilligers van de gebedshuizen, zodat ze bereid blijven om hun gebedshuizen open te stellen voor Rotterdammers die willen kennismaken. Naar verwachting maken 1000 bezoekers kennis met de veelkleurige religies van Rotterdam. 21 gebedshuizen participeren regelmatig, nog 24 andere zijn bereid om mee te werken, indien gevraagd.

Nader onderzoek naar de ontwikkeling van een Educatief Centrum Wereldreligies in de Breepleinkerker in Rotterdam-Zuid.

Het organiseren van 2 à 3 kleurrijke gesprekken. Daarnaast bestuurlijke ondersteuning o.a. op het gebied van financieel beheer en fondswerving (6 keer per jaar).

Fase van het project: uitbreiding en innovatie.

Jaarverslag 2021

1^e halfjaar 2021:

In het eerste half jaar zijn er drie bestuursvergaderingen van VRR geweest. Door corona zijn er in deze periode geen Relireizen geweest. Wel is er in de periode door het bestuur nagedacht over een virtueel Educatief Centrum Wereldreligies en een ander opzet met meer vrijwillige inzet bij de Relireizen als we dat straks weer kunnen organiseren.

2^e halfjaar 2021:

In totaal waren er 4 bestuursvergaderingen. We hebben de tweede helft van het jaar gebruikt om ons verder te oriënteren op de oprichting van een Educatief Centrum Wereldreligies (ECW), waarin we nog meer jongeren in Rotterdam kunnen laten kennismaken met alle religies en levensbeschouwingen in onze stad, hebben we nieuwe ideeën. In 2021 hebben we een projectplan gemaakt om een virtueel ECW van de grond te krijgen en om het onderwijs een nieuwe impuls te geven als het gaat om het live bezoeken van gebedshuizen. Hiervoor zijn in 2021 gesprekken met fondsen gehouden.

In de tweede helft van het jaar zijn ook voorzichtig weer nieuwe bezoeken aan gebedshuizen georganiseerd. Er zijn uiteindelijk vanuit 7 scholengemeenschappen met 68 groepen bezoeken gebracht aan 11 verschillende gebedshuizen. In totaal ontvingen deze gebedshuizen zo 1495 jongeren.