

Ervaringen

“Het was heel verrijkend om te merken hoe bewust die mensen met hun geloof omgaan. Ze hebben gewoon zelf een altaartje in huis; heel apart en mooi” (student)

“Ik vond het eerst een beetje eng om zomaar bij vreemde mensen op bezoek te gaan, maar achteraf heb ik er geen spijt van.

Ik werd heel gastvrij ontvangen en vond het leuk om te merken dat bidden voor hen echt iets betekent”(student)

“Ik vond het een prachtige ervaring. Ik werd gastvrij en open ontvangen” (student)

„Fijn om met een student te praten over wat ik zo waardevol vind in het leven voor mijn kinderen” (ouder)

„Wij leerden van elkaar, want zij vertelde ook hoe ze thuis haar geloof beleefde” (ouder)



Wat wordt er van je verwacht?

In februari 2018 kun je intekenen om deel te nemen aan dit project. Je kiest dan twee voorkeuren voor je bezoek. In maart 2018 krijg je te horen naar welk gezin je gaat en in maart of april worden de bezoeken gebracht. In mei lever je een reflectieverlag in.

De gastgezinnen worden teruggevraagd om ook een bezoek te brengen aan de Pabo.

Op 25 juni 2018 wordt op school een afsluitende bijeenkomst voor studenten en gastgezinnen gehouden, die jij helpt organiseren.

Service Learning Credit

Deelname aan het project levert een service learning credit op.

Aanmelden:

Anja Sorber: anja.sorber@INHOLLAND.nl

inholland
hogeschool



Het project “Gastvrij ontvangen” is een samenwerking met de Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam en de Pabo van Hogeschool Inholland. Kijk voor meer informatie over deze projectgroep op www.veelkleurigereligiessrotterdam.nl

Gastvrij Ontvangen

een prachtige ervaring voor
pabo-studenten



Op bezoek bij de ander

”Ik vond het heel leuk en waardevol voor mijn beroep. Nu weet ik als juf meer over de achtergrond van sommige kinderen”.

Gastvrij ontvangen

Op de meeste plaatsen in Nederland zijn basisschoolgroepen heterogeen in religieus en cultureel opzicht. Kinderen komen uit allerlei verschillende achtergronden. Wanneer ze naar school gaan, nemen ze gedachten en gebruiken van huis mee. In de kinderen zien wij het wereldbeeld en de idealen van de ouders terug. Wanneer kinderen op elkaar en op de leerkracht reageren, vormt de eigen culturele en religieuze thuisachtergrond deels het gedrag van de kinderen.

Als leerkracht kom je zelf ook naar school met jouw achtergrond: cultureel en religieus. Wat de kinderen denken en hoe ze zich gedragen op basis van de cultuur of religie van de ouders is voor jou als leerkracht mogelijk nieuw en soms moeilijk begrijpelijk. Als je je voorbereidt op een loopbaan in het onderwijs, is het belangrijk dat je oog krijgt voor wat er gebeurt achter de deur van het gezin waar de kinderen deel van uit maken. Vind je het leuk om eens een kijkje te nemen bij een gezin met een andere culturele en religieuze achtergrond? Meld je dan aan.

Wat houdt het project "Gastvrij ontvangen" in?

Tijdens het project word je ontvangen door een gezin met een culturele of religieuze achtergrond die verschilt van die van jou. De gezinnen wonen in de regio Rotterdam. In de voorbereiding kies je voor een religie of cultuur die je voorkeur heeft. Je wordt begeleid bij de voorbereiding van het bezoek dat je uiteindelijk zelf aflegt bij mensen die je niet kent en waarbij je een middag/avond doorbrengt. In de evaluatie van het bezoek, leggen we nadruk op de ervaring die je opgedaan hebt in deze nieuwe wereld die toch dicht bij huis is.

Voor wie is deelname aan het project bedoeld?



Tweedejaars studenten van de pabo die zich graag goed willen voorbereiden op hun toekomstige beroep!

