

## Sjabbat met Hogeschool Inholland

De Rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeenschap benaderde ons of wij als familie (moeder, vader, jongen van 12 en twee meisjes 9 en 1) deel wilden nemen aan een project van de Hogeschool Inholland Rotterdam die daarin samenwerkt met de werkgroep Onderwijs&Religie van de Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam. Dit project had als doel om Pabo-studenten in aanraking te laten komen met verschillende religies. Dit klonk als een goed initiatief en wij zeiden daarom ook volmondig 'ja'.

In het voorjaar kregen wij een vriendelijke mail van Jessica, een studente van de Hogeschool Inholland, met daarin gegevens voor het maken van een afspraak. Wij stelden onszelf de vraag wat nou de beste manier is iemand in één avond kennis te laten maken met het Jodendom. Eigenlijk was die vraag heel snel beantwoord: deelnemen aan de vrijdagavond Sjabbatsmaaltijd. De Sjabbat begint vrijdagavond en eindigt zaterdagavond en is binnen het Jodendom de zogenaamde "rustdag". Op die dag doe je het rustiger aan en heb je extra tijd met je familie om leuke dingen te doen.

Wij stelden daarom aan Jessica voor bij ons op vrijdagavond de Sjabbat mee te vieren, hetgeen haar erg leuk en interessant leek.

Onze kinderen die precies op de hoogte waren wat er stond te gebeuren keken uit naar het bezoek. Op de afgesproken avond ontvingen wij Jessica en onze kinderen namen snel 'beslag' van haar. Ook kreeg Jessica een rondleiding door hun kamers. Al snel bleek dat Jessica zich goed had voorbereid en al veel wist van het Jodendom. Daarnaast had ze ook een grote interesse. De Sjabbatsmaaltijd was erg gezellig en we bleven daarom ook lang natafelen en bespraken we veel onderwerpen. Het was een zeer geslaagde avond. Jessica vertelde ons dat ze zo'n avond, waarbij je uitgebreid met elkaar eet en tijd voor elkaar hebt, een heel goed idee vindt afgezien of je wel of niet Joods bent.

Na het bezoek was er een aantal weken later op de Hogeschool InHolland nog een terugkomavond waarbij zowel de studenten als de ouders aanwezig waren. We wisselden onze ervaringen uit en vanuit de verschillende families en religies die deelnamen aan het project was de algemene conclusie dat dit project erg goed en nuttig is. Dit aangezien het voor toekomstige onderwijzers belangrijk is in een grote stad als Rotterdam, kennis te nemen wat tradities en gebruiken van verschillende religies. Het kan onderwijzers bijvoorbeeld helpen te begrijpen waarom bepaalde dagen voor leerlingen belangrijk zijn. Zoals wij begrepen wordt hier ook tijdens de opleiding aandacht aan geschonken, echter het onderdeel uitmaken van een 'gebruik' bij iemand thuis is toch een heel andere manier van kennismaken met een religie.

Al met al vinden wij het initiatief van de Hogeschool Inholland zeer positief en zou daarom ook zeker doorgezet moeten worden!